

Odd Fellow är en etisk Orden.

Detta förpliktigar. Inte bara för några få, utan för oss alla. I vårt dagliga agerande ska det märkas och synas att vi är medlemmar i Odd Fellow Orden.

Men för att vi var och en ska klara av detta måste vi ha en gemensam etisk grund att stå på.

Etik och moral handlar om vårt sätt att umgås med varandra. Enkelt uttryckt kan vi säga att etik är vad och moral svarar på frågan hur. Det innebär att vi måste inte bara känna till Ordens etiska grund, vi måste också förstå den. Att förstå vad lär vi oss så småningom som medlemmar.

Svårigheten kommer då vi ska omsätta detta i hur. För många av oss stannar det kanske vid tanken. "I morgon ska jag..." Det är som ett nyårslöfte. "Nu ska jag börja motionera" blir ofta ett sådant löfte. Men vi går inte och anmäler oss till ett maratonlopp några dagar senare.

Så kan det också vara när jag ska få Ordens etik att prägla mina handlingar. Ordens mål är att höja och förbättra den mänskliga karaktären. Det vill säga att vi ska utvecklas till att bli bättre medmänniskor. Men det blir vi inte över en natt.

Beslutet att börja är en bra start. Vi får räkna med misslyckande, inte bara en gång utan flera. Men genom dem lär vi oss. Vi analyserar våra innersta tankar. För oftast handlar vi som vi tänker.

Vi behöver lära oss att ständigt reflektera kring vad vi gör och hur vi handlar mot andra och oss själva. Varje beslut vi tar kräver egentligen av oss att vi tänker

efter om det är ett beslut som är förenligt med den etik vi känner i vår Orden. Är mitt beslut förenligt med våra centrala begrepp Vänskap, Kärlek, Sanning? Lever jag mitt liv med den grunden som mitt rättesnöre? Lever jag som vi lär?

Förra året påbörjade vi ett samarbete med professor Stefan Einhorn. Han är ordförande i etikrådet vid Karolinska Institutet. Han är också initiativtagare till det forskningscenter som startades vid Karolinska Institutet i somras med inriktning att studera medmänsklighet, altruism, empati och tillit. Kort sagt vill man vid centret forska kring sådant som har att göra med att vi människor bör fungera bättre tillsammans. Tack vare detta samarbete kommer vi att få ta del av den teori och kunskap som behövs för att vi ska kunna bli bättre medmänniskor. Med tiden ska vi i vårt inre ha en moralisk kompass som leder oss rätt i livet.

Vår etiks ledstjärna är den gyllene regeln: "*Allt vad vi vill att människor ska göra för oss, ska vi också göra för dem.*"

Det kan ibland kännas övermäktigt att leva upp till detta mot alla alltid. Låt oss satsa på ett steg i taget. Ett första steg kan vara att i den egna logen möta alla med respekt och vänskap. Om vi alla gjorde det skulle det inte i någon loge finnas osämja mellan några systrar eller bröder. Ingen syster eller broder skulle behöva komma i den svåra situationen att sätta sig ner och skriva:

"Efter moget övervägande..." och längre ner i brevet står att systemen eller brodern vill lämna Orden och sin loge.

Förklaringen i brevet kan vara att systemen eller brodern inte upplever att gemenskapen i logen präglas av vänskap och kärlek.

Vi ska vara bra på att ge nya systrar och bröder - och varandra - det vi utlovar; vänskap och kärlek.

Vi ska kunna erbjuda stunder i Ordenssalen som präglas av högtidlighet och en stund av lugn och möjlighet till eftertanke.

Vi ska ge varandra allt det som gör att när vi går hem efter ett logemöte ska vi längta till nästa.

Vi ska ge varandra de redskap vi behöver för att i våra liv möta varje medmänniska.

Vi ska ge varandra de redskap vi behöver för att i våra hjärtan känna att varje möte med en annan medmänniska präglas av just Vänskap Kärlek Sanning.

Peter Stillnert Storkaplan

Karin Wilén Storkaplan